

Riccardo Alberelli

Frank Dujardin

Sandra van Maanen

Judith Schut

Trudy van der Toorn

Rion Verberne

Gedichten

# Obese mezen

op reis geschreven

# vliegen

in Nederland, Frankrijk

# af en aan

Viëtnam en Engeland



*'Obese mezen vliegen af en aan'*  
is de 24-ste uitgave van de poëziëclub.

Oplage: 80 exemplaren

Illustraties:

De Ansichtkaarten die wij elkaar stuurden, vormen het illustratiemateriaal van de bundel. Enkele illustraties verdienen een toelichting:

- p. 6-7 Appelboom, Edvard Munch  
p. 8 Ceci n'est pas une pomme, Magritte

De leden van de poëziëclub waren in 2018 in Nederland, Frankrijk, Vietnam en Engeland. Zij stuurden elkaar hun vakantiepoëzie, genoteerd op Ansichtkaarten. Deze bundel is de weergave daarvan.

Utrecht, januari 2019

Eerder verschenen:

- 'Wat zou ik hier dichten' (1994)  
'Ik kom nooit meer thuis' (Poëzieposter / 1996)  
'Een land ontworpen in een dronken bui' (1999)  
'Geen mus gezien deze zomer' (2000)  
'Even van god los' (2001)  
'Messen in alle maten' (2002)  
'Deze taal danst door je heen' (2003)  
'Aarde, Water, Lucht, Vuur - De poëziëclub in haar elementen' (2005)  
'In dit dwaze decor' (2005)  
'Zorgen kleuren zonnige dagen grijs' (2006)  
'Ik zoek schaduw tot de nacht' (2007)  
'Dit gedicht gaat droge ogen gooien' (2008)  
'Wij hebben van alles genoeg' (2009)  
'Het mooie van ingewanden' (2010)  
'Recent verworven overgewicht' (2011)  
'De poëziëclub en haar materialen' (2011)  
'Naarstig op zoek naar vakantiegevoel' (2012)  
'We zien het mooier dan ooit' (2013)  
'Zoveel deze zomer' (2014)  
'Nu waait de wind de warmte weg' (2015)  
'Ik ben nu eenmaal hier' (2016)  
'De poëziëclub en haar gedichten' kaarten (2017)  
'Het moment waarop ik al terugverlang naar hier' (2017)

## gedichten van Riccardo

### Deal (Kent)

Bij verschillende pubs wapperen uitbundig  
Engelse vlaggen, wit met een rood kruis,  
en af en toe een 'Jolly Roger', de piratenvlag.

Hier wonen her en der nazaten van piraten,  
smokkelaars, bandieten, éénbenige bedelaars,  
hoeren en degenslikkers.  
Ze dronken bier en zelfgestookte 'hard stuff'.  
Water was ook toen al behoorlijk bedorven.  
Zelfs kinderen dronken bier.  
Het maakte je sterk voor wat komen ging.

*Riccardo aan Trudy*



Kinderen vinden dagelijks  
schatten op het strand,  
die ze - te hard rennend -  
trots willen laten zien  
aan liefhebbende vaders en moeders.  
Ze vallen pijnlijk op het grindstrand  
en huilen honderduit,  
totdat ze zijn getroost.

Zo vonden wij ook schatten:  
Liefde, pijn en troost  
genoeg om verder te gaan.

*Riccardo aan Frank*

Ja! Natuurlijk: Fish and Chips (medium)  
Driekwart kilo (te) zacht gebakken patat.  
Genoeg voor een gemiddeld gezin.  
Een stevige moot  
in beslag gebakken kabeljauw,  
naar wens aan te vullen met zout, azijn,  
ketchup, majo en tartaarsaus.  
voor een gifgroene kleur: 'mushy peas'

Je drinkt er hete thee bij  
om het vet weg te spoelen uit je mond.  
Heerlijk. . . ,  
heel af en toe.

*Riccardo aan Rion*



Hier kun je de dood niet ontlopen  
 Langs de zonnige boulevard  
 een lange rij van meer dan honderd bankjes  
 Op de houten rugleuningen  
 één of twee namen  
 en twee jaartallen.  
 Afscheidsgroeten:  
 'In loving memory'  
 'We will never forget...'  
 'Dogs Dick and Jack miss you as well'  
 'Here they watched the sea'

Er is nog plaats voor meer bankjes,  
 maar vroeger of later komt er een tweede rij.

*Riccardo aan Judith*



## Niet onder de appelboom

Vanochtend meldde de radio  
 dat eiken en beuken op uitsterven staan  
 Andere bomen beter bestand  
 tegen hitte en droogte  
 zullen naar het noorden komen  
 ze nemen er de tijd voor

Het land is bezig te herstellen  
 van een lange, lome droogte  
 Koolwitjes vlinders in de tuin  
 Ze laten elkaar met rust  
 wanneer zij nectar drinken  
 Daarna dansen ze dwarrelend  
 kort of lang met elkaar  
 soms in een grote groepsdans  
 Vlinders vierden alle dagen feest!

Jij zit in de zon  
 leest in stilte een boek  
 Obese mezen vliegen af en aan  
 Ze hebben het hier goed  
 Ik raap nog eens duizend walnoten  
 Het is eigenlijk oneerlijk:  
 Zoveel zaad zinloos verschoten  
 Geen nieuwe boom groeit op

*Riccardo aan Sandra*

## gedichten van Sandra

Elke dag zomer  
Appels en peren  
hangen verward  
in hun boom

Elke dag Pasen  
Walnoten verstopt  
in het gras  
zwart, blank, bloot,

Heerlijke halve weken  
in de Betuwe

Heen en weer

Weggaan betekent ook  
weer thuiskomen  
hier en daar.



Sandra aan Riccardo

Smalle paadjes  
en een tunnel van klimop  
leiden naar de top  
van de hoge klip

Wilde bloemen, wit,  
geel en paars,  
houden stand  
in de straffe wind  
De zon toont  
zich bescheiden  
in dit prachtige landschap

Het pad slingert verder,  
op veilige afstand van de rand  
Het is maar een kort moment van:  
"kom eens kijken schat, hoe diep!"  
naar een nieuwe aflevering  
van 'Midsomer murders'



Sandra aan Judith



Zoveel  
lijden, vriendschap,  
succes, eenzaamheid  
Zo  
Zwaar  
Zo  
niet verder willen  
lezen

Zo intens, bitter,  
mooi, triest  
Natte ogen  
lezen het uit:  
'Een klein leven'

*Sandra aan Trudy*

“Het maakt me niet uit wie er wint,  
als het maar niet de Duitsers zijn...”,  
aldus mijn lief.

We kraken salt and vinegar,  
cheese and onions weg  
en ook prawn cocktail,  
drinken bier  
om het weg te spoelen

Een oerkreet van mijn lief  
De Duitsers ook weggespoeld!

*Sandra aan Rion*

Wanneer de zon net opkomt  
praten de bankjes,  
met hier en daar een kunstboeket,  
met elkaar  
over hun leven, de oorlog, of daarna  
Dan zwijgen ze,  
bieden rust en zeezicht  
aan wandelaars  
en zijn weer  
in memoriam.

*Sandra aan Frank*

## gedichten van Rion



Zoek je de stilte?  
 Ga dan niet de natuur in  
 maar een Frans dorp  
 's middags om een uur of twee  
 De luiken zijn gesloten  
 Er is niemand op straat  
 Behalve een verdwaalde gast  
 in een Peugeot  
 Soms hoor je vanachter een muur  
 een kinderstemmetje uit een rubber zwembad.

Rion aan Riccardo

Moe van het wandelen  
 Jij een flesje Leffe Blond  
 Ik een glaasje Pinot Blanc  
 Buiten onder de parasol  
 De zon gaat onder  
 Gerommel uit de keuken  
 Jij kookt vanavond

Rion aan Trudy



We hadden boodschappen kunnen doen  
 in een supermarkt  
 We hadden geen drie euro hoeven betalen  
 voor een zakje chips  
 We hadden gevarieerd kunnen eten  
 volgens de schijf van vijf  
 We waren in vier uur weer thuis geweest  
 in plaats van een hele dag onderweg  
 We hebben een auto  
 maar hij staat thuis.

Rion aan Frank

## Kinderleed (1)

Je zult ze maar hebben als ouders:  
kroegtijgers, die de hele middag  
op het terras hangen  
drinkend, rokend, pratend  
Dan kun je als meisje van zes  
toch niet anders, dan iedereen  
voortdurend zeurend  
aan de mouw trekken,  
een hond achterna rennen  
en een buurjongetje van vier pesten

Hoe zou ze trouwens  
aan dat blauwe oog komen?

Rion aan Sandra



## Kinderleed (2)

Op vakantie met mamma en haar vriend  
Eten bij een pizzeria,  
Met een paar autootjes over de tafel rijden  
Mamma en haar vriend praten  
Niemand om mee te spelen  
De pizza is veel te groot  
en de Fanta smaakt anders dan thuis.

Rion aan Judith



LAON



## gedichten van Judith

### Orvelte

In Orvelte staat de tijd stil  
Boerderijtjes uit de twaalfde eeuw  
grenzen aan even oude paden  
Horeca draagt namen als:  
'De Schapendrift'  
en meisjes in nostalgische kledij  
serveren Drentsche wafels  
In Orvelte staat de tijd stil  
Grijze bolletjes bewonderen de idylle  
die ooit 'armoede' heette

*Judith aan Sandra*

### Scharrelen

Jij loopt rond met een gieter  
en bestudeert het gras  
Ik knip een tak af  
en kijk naar de appelboom  
We harken een grindpad  
en horen de vogels  
Zo scharrelen we door de dag  
tot ook die niet meer terugkomt

*Judith aan Rion*



### Alles raast voorbij

Het is de verbazing als je terugdenkt aan alle eerste keren  
Aan wat daarna  
Aan wanneer met wie en waar  
Aan hoelang geleden iets is dat gister leek  
En de spiegel  
Die steeds vaker bevestigt dat het zo is  
Dat al die uren dagen weken maanden jaren  
Al die inspanningen beloningen teleurstellingen  
Al het lelijks, al het moois  
Allemaal zo ooit was  
Zo toen is  
Dat ook nu verdwijnt  
En nieuwe dingen oud voelen

Alles raast voorbij  
Tot alles is uitgeraasd.

*Judith aan Trudy*

## Uitzicht



Geen diepblauwe meren  
of statige bergen  
Geen rode rotsen  
of kastelen  
Dit jaar kijken we uit  
op ruisende bomen  
en een grasgroen weiland

Het is oh zo stil, dit beeld  
en wonderbaarlijk geruststellend  
Alsof het uiteindelijk  
allemaal wel goed komt.

*Judith aan Riccardo*

## De Maatschappij van Weldadigheid

*(Opgericht in 1818 door Johannes van den Bosch)*

Tweehonderd jaar geleden  
kwamen ze hier  
arme, bleke stadsneuzen:  
kolonisten

Ze kregen een dak  
Ze kregen grond  
Ze kregen lucht, les, zorg  
en kleur op hun wangen

Hun komst tekende het landschap  
Huisjes verrezen  
Scholen werden gebouwd  
en de dokterswoning staat er nog  
in volle glorie

Tweehonderd jaar nadat ze hier kwamen  
horen J en ik in het museum  
verhalen van nazaten  
Op de lunchkaart zien we  
de Weldadige Salade  
het broodje Kolossale Kolonie  
en een tosti die De Pauper heet

De geschiedenis uitgebaat  
Wij hebben het goed



*Judith aan Frank*

## gedichten van Trudy

### Rommel en pracht

Vuilniszakken leunen tegen kokospalmen.  
Oesters uitgestald naast een varkenskop.  
Etensresten neergeworpen op de weg.

Mooi meisje helpt ons zonder armen.  
De lotenverkoper ziet ons niet.  
Zijn tanden en ogen strijden om het diepste bruin.

Vijftig jaar na 'Agent Orange'  
besproeit de boer zijn gewassen  
uitbundig met Monsanto's zoi.

Tempels, feest en karaoke  
Ingetogenheid naast veel geschreeuw  
Rommel en pracht zij aan zij.

Maar waar we ook komen, is er aandacht.  
In dit land zijn we zeer welkom.  
Er werd op ons gewacht.

*Trudy aan Sandra*



### "Good morning Vietnam!"

Loden hitte, bonkend hoofd.  
Lijf dat op ontploffen staat.  
"Oh man, it's hot!"

Pap in de benen, blaffende beesten.  
En wegen die onbegaanbaar zijn.  
"Smile through the day!"

Elke tien kilometer een caphe, een phabo,  
Soms een hu kien  
En dan maar weer met helm en mondkap  
"Vietnam has got me laughing." (soms)

*Trudy aan Rion*

## Is dit mijn laatste fietsvakantie?

Van Madrid naar Lissabon was zwaar:  
steil, stoffig en heet.

Van Parijs naar Maastricht was saai:  
vlak, eentonig en onbewoond.

Op Sicilië was fietsen niet te doen:  
banden, kuilen en killer cars.

De Mekong Delta overdrijft haar ongemakken  
Vijftig kilometer brommerfile  
Longproblemen door de smog  
Wegen die in een rijstveld stoppen.

Misschien was dit mijn laatste fietsvakantie...

*Trudy aan Frank*

## Tamarinde

Elke vakantie bemijmer ik mijn toekomst.  
Deze keer start ik een tamarindekwekerij.  
Enorm gezond, de pulp in de peul  
Exotisch, culinair en goed te kweken.  
Ook als knipplant, of in bonsai vorm.  
Zoetzure dromen, die zorgen  
voor een geweldige stoelgang.  
Ik neem een boterhamzakje  
met zaden mee naar huis.

*Trudy aan Judith*



## Snap ik Zuid Vietnam?

De communisten doen hun best,  
samen met Samsung en Heineken.  
Er wordt weer Frans gesproken  
en Engels (zelfs Amerikaans)

Karaoketorens, terrassen en een enkel toeristenoord  
Bommenkraters en ontbladerde dorpen.

We zijn weer terug.

En, vreemd genoeg, sans rancune.

‘Hello, where are you from?’

‘From here, (stupid), about fourty years ago.’

*(100% Hans) Trudy aan Riccardo*

## gedichten van Frank

Tibet leek me wel wat.  
Door de bergen wandelen  
met een gids en paard,  
die me konden vertellen,  
hoe het leven stond,  
wat schoonheid is,  
welk een panorama.

Maar thuis is genoeg  
om door te reizen,  
dus: "op de plaats, mars!"  
en rust maar even.

Frank aan Trudy

Thuis blijven  
om op te ruimen.  
Alle informatie  
weer op een rij:  
CD's, DVD's en boeken;  
waarom al deze zaken?

Ik wil teveel van alles.

Frank aan Sandra

Beste Trudy;

Tibet leek me wel wat  
door de bergen wandelen  
met een gids en paard  
die me konden vertellen  
hoe het leven stond,  
wat schoonheid is  
welk een panorama.

MAAR thuis is genoeg  
om door te reizen  
dus op de plaats  
en rust maar even  
g2. Frank



Een zomer om thuis te blijven  
zaken aan te pakken  
en wel vandaag.  
Maar met dit weer  
moet je toch fietsen,  
de boel de boel laten  
en wachten op regen,  
om aan de slag te gaan.  
Het moet er van komen  
één dezer weken.

Frank aan Riccardo



Waar ben je heen?  
Was het er mooi?  
Wat zag je daar?  
Ben je verbrand?

Nou... het was thuis.  
De spullen opruimen  
van maanden wachten  
op wat ruimte.

*Frank aan Judith*

Tijd voor een gedicht,  
maar op vakantie  
ben ik niet.  
Hooguit fietsen in de zon  
en ruimen wat teveel is

*Frank aan Rion*



